

Deze dag is bedoeld om enthousiaste baasjes en hun cockervriendjes met elkaar in contact te brengen. Daarnaast is het een hele leuke manier om kennis te maken op het gebied van spelletjes/sport met je viervoeter, showen en keuren en wat te denken van vachtverzorging.

En wat een geluk hadden wij op deze dag. Bij het openen van de gordijnen konden we nog geen hand voor ogen zien. De wereld was nog in mist opgetrokken, maar de weersvoorspelling was goed.

Wij en de hondjes hadden er in ieder geval zin in, alles in de auto geladen en op weg naar de Waltakke in Lochem.

De organisatie had er werk van gemaakt en de vrijwilligers hadden het terrein omgetoverd tot een cocker werk/show terrein met kraampjes waar leuke honden artikelen te koop waren. Aan creativiteit ontbrak het ook niet, er konden foto's en een schilderij gemaakt worden.

Inmiddels kwamen de eerste hondjes het terrein oplopen. Sommige eerst wat onwennig en onder de indruk, de ander wat doldriest en wilde gelijk een workout gaan doen op het sportterrein.

Voor diegene die eigenlijk wel wilde weten hoe hun hondje het er met de keuring vanaf zou brengen en benieuwd waren hoe het er met een show aan toe gaat, waren vandaag in goede handen bij de keurmeester. Op een hele ongedwongen manier, met veel aandacht voor de hond, werd er naar het exterieur gekeken. En na afloop met een keurrapport naar huis, hoe leuk is dat.

Er werden op deze dag handige tips gegeven over hoe verzorg ik de vacht van mijn cocker. Je kon door een ervaren trimster op weg worden geholpen in het trimmen van je hond. En wil je meer hierover weten, hou dan even de site goed in de gaten, want er worden ook trimworkshops gegeven waarbij je aan het einde van een gezellige en leerzame dag met een mooi cockertje naar huis gaat en boordevol tips.

Ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat het spel en sport ook goed aan bod kwam. Zo leuk dat er baasjes zijn die hier al heel veel van af weten en hier ook echt actief mee bezig zijn. Het hoeft ook zeker niet te stoppen na de puppy cursus en de gehoorzaamheids cursus. Er is tegenwoordig zo een ruim aanbod in cursussen en echt voor iedere baas zit er wel wat bij.

Er waren dit jaar een hoop jonge cockertjes bij en voor hun was het dan ook een soort van snuffelstage. Door de slurf, slalommen om de paaltjes, denkspelletjes en wat te denken van de ballenbak met hondensnoepjes erin. Wat zullen die geslapen hebben aan het einde van de dag.

Het weer zat mee en we hebben op het grote veld heerlijk van het zonnetje mogen genieten. Even bijkletsen en ervaringen uitdelen met elkaar. Kortom een zeer geslaagde dag met een hoop blije cockertjes en hun baasjes.

Nog even voor diegene die nog niet de vlecs familie dag heeft meegemaakt. Kom hem volgend jaar meemaken, het is leuk voor het hele gezin en ik weet zeker dat de organisatie er volgend jaar weer wat moois van weet te maken. Wij komen in ieder geval.

